



April 2018

Greenland News

Peter, Katharina, Joël, Cora & Leni de Graaf in Groenland



Ik ga je interviewen Thinka, dus bereid je maar voor 😊
“Ja, maar toch niet nu?”. Jawel. “Maar ik ben toch ook bezig met iets op dit moment.” Juist, wat dan?

“Ik ben bezig om de rekening voor INO Tasiilaq op orde te krijgen, want we willen als kleine kerk ook een rekening hebben. Dan hoeven we het collecte geld niet meer in ons nachtkastje te bewaren. Als INO Tasiilaq willen we ook financieel wat projecten uitvoeren, bijvoorbeeld in het dorp verderop (800 km...) een christelijke radiozender krijgen. Ik vind het gaaf om te zien dat de lokale gelovigen er ook warm voor worden om dit te steunen en er geld voor geven”.

En wat heb je net gedaan?

“Ik heb teksten voor de website geschreven voor het zendingshuis dat we willen bouwen (www.missionhouse-eastgreenland.com). Daar ben ik eigenlijk al sinds kerst mee bezig.”

Familie Nieuws

(Thinka) Eigenlijk wilden we Joël interviewen voor dit stukje. Maar zijn conclusie na een aantal vragen was, „Waarom vraag je mij dit alles en laat je me niet gewoon spelen?“. Spelen is natuurlijk heel belangrijk als je vijf bent. Vooral als je van de zomer naar school gaat waar je stil moet zitten... Recentelijk mocht Joël met zijn beste vriend een half dagje meelopen op school. Hij vond het zo leuk, dat hij er de volgende dag ook weer naar toe wilde. Alleen Cora miste hem wel erg op het kinderdagverblijf. Sinds twee weken gaan ze naar dezelfde groep (de gemeente had ineens bepaald dat Cora alvast naar de volgende groep zou gaan). Ze liet zich er wel mee troosten dat Leni na de zomer ook wel naar het kinderdagverblijf zou gaan, wanneer Joël dan voorgoed naar school gaat. We zijn benieuwd hoe deze nieuwe fase voor ons wordt.

Kun je wat meer vertellen over dat zendingshuis?

“We zijn eigenlijk al bezig om een faciliteit te regelen sinds we hier wonen (2015). En nu hebben we eindelijk bouwgrond en een bouwtekening. Wat we nu nog missen is een deel van het geld. We zijn dus op zoek naar mensen die dat willen ondersteunen. Het zou het werk enorm bevorderen als we eindelijk een locatie hebben. Dan hoeft ik door gebrek aan ruimte bijvoorbeeld niet meer naar de slaapkamer waar Leni al slaapt terwijl jij 's avonds een pastoraal gesprek voert in de woonkamer. Ik zie er erg naar uit wanneer alles zal staan. Maar ik zie tegen het bouwproces op, want dat gaat heel veel van ons eisen...”

Bestuur
zendingshuis

Heb jij nog vragen aan mij Thinka?

Ja, wil jij nog iets kwijt over het zendingshuis Peter?

“Mhh, tsja, ik denk dat we de bouw van alles toch niet na ons verlof zullen doen, maar pas volgend jaar starten en alles afmaken in die zomer. Het is zo moeilijk om dingen te plannen, want het weer beperkt ons erg. Maar ook zijn er hier weinig professionele, betrouwbare mensen te vinden. Ik ben natuurlijk ook geen aannemer, maar voel me nu wel zo. Dat zou ik graag anders zien. Ik hoop dat God iemand stuurt die het overzicht over alles kan bewaren en het proces wil begeleiden.”

Maar we gaan dus op verlof?

“Ja Thinka dat weet je toch haha. 10 juni tot en met 11 augustus. En wanneer we 12 augustus weer aankomen in Tasiilaq met de helikopter, moet Joël direct naar zijn eerste schooldag. In het verlof zullen we eerst in Duitsland een weekje vakantie hebben en dan in Nederland ook een weekje. En natuurlijk gaan we



Kinderdienst



April 2018

Greenland News

Interactieve bijbelschool

zendingsavonden inplannen in beide landen. Ik hoop dat er veel mensen komen. Ik zie ernaar uit om weer veel bekenden te zien dan."

Wat houdt je bezig?

"Ik ben op het moment erg aan het nadenken hoe ik de bijbelschool praktisch wil invullen. Al een paar jaar geef ik gewoon les, wat op zich heel goed is. Maar ik verlang naar meer interactie met mensen. Meer samen ontdekken wie God is. En het lijkt erop dat God me daarin naar iets nieuws aan het leiden is. Ik ben geïnspireerd door het boek "Miraculous movements" van Jerry Trousdale. De titel vond ik slecht gekozen en "wondermiddel achtig". Maar de inhoud maakt dat ruimschoots goed. Hierin wordt beschreven hoe mensen door middel van het vertellen van Bijbelverhalen, tot geloof komen. Het grote verschil tussen kennisoverdracht en Bijbelverhalen vertellen is dat dit laatste meer uitnodigt om Gods boodschap zelf te ontdekken en toe te passen. We duiken diep een verhaal in en het verhaal spreekt voor zich. Ik ben daarmee aan het oefenen en heb de afgelopen keren gezien hoe mensen inderdaad meer betrokken zijn. Groenland heeft ook wel een verhalen-vertellende cultuur, dus dit past er mooi in."

Welke verhalen heb je dan verteld?

Ik heb eerst het verhaal verteld waarin Jezus spreekt over het bouwen van een huis op rotsgrond. We kwamen erachter dat gehoorzaamheid hetgeen is dat zorgt voor een sterk fundament. Iemand interpreteerde dat verhaal op een heel andere manier en lachte al snel om zichzelf, want hij ontdekte dat dit helemaal niet is waar het verhaal over ging. Men leert zichzelf ook te verbeteren. En nu begin ik gewoon bij Genesis 1, waarbij het prachtig is om te leren dat God de wereld in zes dagen schiep. Op de vraag wat je over God leert uit dit verhaal antwoordde iemand: "Bij God is alles mogelijk!"

Waar zie je de komende tijd naar uit?

Er komen nog bezoekers uit verschillende landen en in mei willen we voor de derde keer de cursus "Pain of the heart" naar Tasiilaq halen. De tickets om de voorganger, die deze cursus geeft, naar Tasiilaq te laten komen zijn erg prijzig. Ik hoop dat iemand ons hiervoor wil ondersteunen. Het is een erg waardevolle cursus gebleken de afgelopen twee keren en ik zie er al naar uit wat God daarin zal doen.

Aan iedereen die voor ons bidt en ons steunt, hartelijk dank! We bidden je toe dat je de vreugde van God als kracht mag ervaren!

Een lieve groet,

Peter, Thinka, Joël, Cora en Leni



Smullen van Groenlands eten



Lente in Tasiilaq

Voor sponsoring:

Globe Mission (in Duitsland; belasting aftrekbaar)

IBAN DE20 5206 0410 0004 0022 53

Onderwerp: 'Project 99 - De Graaf' of 'Project 486 - Zendingshuis'

