



Oktober 2019

# Greenland News

Peter, Katharina, Joël, Cora & Leni de Graaf in Groenland



Iedereen die ons sinds het begin van ons zendingswerk kent, weet dat we onze ogen hebben open gehouden voor een faciliteit. Met ups en downs en leermomenten dat alles draait om de relatie met Jezus, hebben we er vrede mee om te zeggen dat we de start van de bouw van een zendingshuis richten op 15 juli 2020.

## Nog even terugkijken

(Peter) Waarom wilden we eigenlijk een gebouw? Omdat we nu erg afhankelijk zijn van de (on)mogelijkheden die hier zijn. We huren eens in de twee weken een locatie voor de dienst, maar veel meer dan dat kan niet. Een eigen faciliteit zou nieuwe mogelijkheden scheppen: Jongerenwerk, werk met jonge meiden of alleenstaande moeders. Een veilige (leer)plek voor kinderen, cursussen en misschien een plek om met instrumenten te oefenen.

Eerste schooldag



Vanwege de krappe woonsituaties is het voor de meesten niet mogelijk om voor een avond jeugd uit te nodigen of een gebedsbijeenkomst te starten. Het zendingshuis zou daarom ook anderen een plek bieden om iets op te pakken wat God in hun hart heeft gelegd. En het zal voor ons gezin ook van voordeel zijn wanneer niet meer alles in de woonkamer plaatsvindt en ons gezinsleven soms verstoord. Denk bijvoorbeeld aan pastorale gesprekken of het dagelijkse (voorbereidings-) werk. Met andere woorden, een goede uitvalsbasis zal het werk ondersteunen waarin we het Evangelie kunnen verkondigen en uitleven. Een vaste plaats om met de liefde van God in aanraking te kunnen komen. Het zendingshuis zal dan ook de naam "Huis van Vrede" dragen.

## De bouw van het huis

We hebben de stap gewaagd om op 15 juli 2020 de bouw van het huis te willen starten. Het fundament zal dan al zijn gelegd. Op dit moment hebben we ongeveer 99.000 Euro ter beschikking, met dank aan iedereen, die soms al jaren hierin hebben geïnvesteerd! Om het huis volgende zomer te kunnen bouwen hebben nog € 100.000,- vóór eind maart 2020 nodig. We zoeken daarom mensen die dit project een warm hart toedragen en hieraan willen geven. Zou jij ons hierin willen helpen? Of ken je misschien iemand die dit project zou willen ondersteunen? Giften kunnen naar de onderstaande rekening worden overgemaakt onder vermelding van Project 486 – Zendingshuis.

Voor de bouw zelf hebben we vrijwilligers nodig. Lijkt het jou wat om ons te komen helpen? Ben je een professionele timmerman, elektricien of loodgieter? Dan ben je meer dan welkom. Ook als je geen professional bent, kunnen we je hulp erg goed gebruiken! Laat ons gerust weten wanneer je nadenkt over een eventueel bezoek en meer wilt weten: [info@lightingreenland.com](mailto:info@lightingreenland.com). Ook is er meer te vinden over het project op [www.missionhouse-eastgreenland.com](http://www.missionhouse-eastgreenland.com)

## Familie Nieuws

We zijn nog precies op tijd van ons verlof terug gekomen om genoeg forellen te vangen voor de winter. Het wordt nu, tot de vreugde van de kids, merkbaar vroeger donker en de eerste herfst stormen zijn al over ons huis geraasd. Maar af en toe genieten we nog steeds van het varen en vissen. Joël kreeg een dagje schoolvrij en vond het geweldig om met Cora samen de kabeljauw aan de vislijn te voelen hangen. En Leni heeft geleerd om "vis" te zeggen. Begin september hadden we bezoek van een goede vriend uit Nederland en hebben Peter en hij het avontuur opgezocht en een nachtje buiten in een tent geslapen.... en ze hebben binnen twee dagen zo'n 35 zalmen gevangen. Wat een zegen! Als je een indruk wil krijgen van hoe het eraan toeging kijk deze video: <https://youtu.be/J37h4GVO0g0>.

In de natuur





Oktober 2019

# Greenland News

## Een leven dat is aangeraakt

Toen Jezus op aarde rondliep raakte Hij enorm veel levens aan. Het staat er zelfs zo: "Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten." Ook hier zijn er veel verhalen van hoe God ingrijpt in de levens van mensen. Dit betekent niet dat mensen daarna vol overgave de Heer volgen. Het betekent echter wel dat God Zijn hart vol compassie laat zien en ervaren.



Herfst in aantocht

Tijdens een avond waarin we bijbelschool hadden, was er een vrouw aanwezig die ons vertelde hoe haar gezicht halfzijdig verlamd is geraakt. Dit kwam doordat iemand haar dagenlang heftig bleef bedreigen. Het had haar ene oog zelfs aangetast, waardoor zij van de dokter druppels kreeg om haar oog vochtig te kunnen houden. Deze kon niet meer dicht. Aan het einde van de bijbelschool namen we tijd om God te aanbidden en deden we voorbede voor deze vrouw. Tijdens dat gebed begon er een duidelijke verandering op te treden in haar gezicht. Het duurde geen 10 minuten voordat zij weer met haar oog kon knippen en er wat gevoel terugkwam in haar gezicht! Je kunt je misschien voorstellen hoe geshockt deze vrouw was, toen ze beseftte dat Jezus haar aanraakte.



Buitendienst

Momenteel zijn we bezig met de verhalen die gaan over het volgen van Jezus. De rijke jongeling die alles moest verkopen en weggeven, zodat hij Jezus kon volgen. Zacheüs, die de helft van zijn vermogen weggaf en anderen vergoedde. Of dat het koninkrijk van God is als het vinden van een kostbare schat in een veld. Verhalen die we kennen, waarin overgave en loyaliteit aangesproken worden. Sommigen namen onder tranen belangrijke beslissingen en weer een ander werd eerst boos. God geeft ons openbaringen door middel van deze verhalen. Dat is geweldig mooi, want God wil diepe relatie met de mensen hier in Tasiilaq!

## Kinderdienst

(Katharina) Na de aanbedding gaan de kinderen naar hun eigen dienst, in de kamer ernaast. We beginnen met Groenlandse kinderliederen en de kids doen er altijd enthousiast aan mee. Voor de zomer waren we tot het verhaal van Mozes gekomen, maar nu kreeg ik tijdens mijn voorbereiding het onderwerp "gebed" in gedachten. Dus hadden we het over Hanna, die ongeremd haar hart bij God uitstortte. Ik vond het geweldig, dat de kids echt meededen toen we samen baden en de keer erop deelde zelfs iemand iets over wat God in gebed tegen hem had gezegd. Mijn gebed is dat deze kinderen Gods stem duidelijk zullen gaan verstaan en samen met Hem door het leven zullen gaan.

Een warme groet uit Tasiilaq!

Peter en Thinka

Vispicknick



Voor sponsoring:

Globe Mission (in Duitsland; belasting aftrekbaar)

IBAN DE20 5206 0410 0004 0022 53

Onderwerp: 'Project 99 - De Graaf' of 'Project 486 - Zendingshuis'

