



December 2018

Greenland News

Peter, Katharina, Joël, Cora & Leni de Graaf in Groenland



Lieve vrienden en zendingpartners,

December is natuurlijk de feestmaand bij uitstek en in Nederland hebben we zelfs nog Sinterklaas. Dat feest hebben we uiteraard 'geïmporteerd'. Cora van 2 jaar oud is alleen wat bang om voor 'Klaasje en Piet' te zingen, maar de pepernoten in de laars trekken haar wel over de streep. Jeugdsentiment verwarmt mijn hart toch wel een beetje.

Bijbelschool

(Peter) Over het verwarmen van harten gesproken; we zagen dit recentelijk ook gebeuren in de bijbelschool. We hebben stevast elke vrijdagavond een bijbelschool met basis lessen. We duiken de bijbel met plezier en verwachting in, soms met z'n vieren, soms met meer dan 10 man. De laatste tijd zien we ook jongeren komen, wat een interessante ontwikkeling is. Eén van hen had een bevriende vrouw meegebracht. We hadden haar nog nooit gezien, omdat zij door haar "depressie niet zo vaak naar buiten" ging, legde ze uit. Zij was al een paar keer gekomen en deze keer kwam het goede nieuws van Jezus binnen. In het besef dat Jezus haar zonden vrijwillig het kruis opgenomen had en weer terug kwam uit de dood, gaf ze zich aan Hem over. Gods Geest

gebruikte de simpele bijbellessen om diep tot haar hart te spreken. Dit zijn momenten die we erg koesteren en ik besef me dan weer fris hoe God levens wil veranderen en hoe treffend Hij begint door in een mens te komen wonen. We hopen dat zij blijft komen en verder zal leren hoe zij samen met Jezus kan leven.



Preekvoorbereiding



Na de dienst

Dakloos in Groenland

(Peter) We hebben een over-buurjongen die 18 jaar is. We kennen hem verder niet. Maar plotseling stond hij op een donderdagavond voor de deur en zei: "help mij!" Hij kwam naar binnen en ik wilde hem eigenlijk zo snel mogelijk weer buiten hebben. Ik was er namelijk niet en Thinka vertelde mij over de telefoon dat er een jongeman in de kamer zat. Ik was bij de leidersconferentie aan de westkust en Thinka zat met vrienden in onze woonkamer. Via de telefoon en met wat vertaling, werd duidelijk dat hij dronken was en hoopte te kunnen blijven slapen. Zijn opa (ook dronken) was kwaad op hem geworden... De oplossing werd gelukkig gevonden: hij werd opgehaald door een ambulance, nadat hij nog iets tegen de honger had gekregen en kon in het ziekenhuis een nacht verblijven. Een dag later hoorde ik dat deze jongen had gezegd: "ik zou ook zo graag in een familie opgroeien als die van jullie...". Dat kwam wel binnen bij mij. Ik zou deze jongen zo graag willen helpen.

Familie Nieuws

(Katharina) „Mama, mis jij papa?“ vraagt Joël (5 jr). „En papa, mis jij mama ook? Nou, ik mis jullie ook. Dan moeten we het gezellig maken en samen een video kijken met popcorn erbij.“ Wat een fantastisch idee; vooral als het eigenlijk al lang bedtijd is. Het is leuk om mee te maken hoe de dynamiek in de relaties steeds weer verandert naarmate de kids groeien. En soms duizelt mijn hoofd ervan, wanneer Joël creatieve ideeën voor zijn speelproblemen eist en ik tegelijk probeer te voorkomen dat Cora de hele woning inkleurt, terwijl het eten op het fornuis aanbrandt. Hierin missen we het contact met andere jonge gezinnen. Zijn onze "familiedrama's" normaal? En hoe gaan anderen met hun drukke gezinsleven om? Als we dat van anderen horen lukt het misschien weer wat beter dit te relativeren en van het moment te genieten.



Kleine kunstenaar



December 2018

Greenland News

Kinderen op bezoek



We zijn gepassioneerd over hoe Gods liefde mensen een nieuw leven schenkt en willen Zijn liefde ook uitleven in praktische hulp. We denken eraan om een klein huisje te kopen, om jonge jongens en meiden tijdelijk in op te vangen wanneer dit acuut nodig is. Dat idee was ontstaan na een bijbelschool-les toen een jongen onder tranen over zijn dakloosheid begon te spreken. Dit soort hulpverlening werd met bovenstaand verhaal nog weer versterkt. Ik schat dat we met 10.000 Euro goed kunnen beginnen. Héél soms is er ineens een klein huisje te koop, dat helemaal moet worden gerenoveerd. We hebben nu 800 euro bij elkaar. Als je hierin wilt helpen, dan kan dat onder project 99. Zodra we genoeg geld ter beschikking hebben, kunnen we onze ogen open houden en direct reageren wanneer er iets te koop komt. De 'huizenmarkt' is hier razendsnel en heel beperkt.

Het wordt kerst...

(Katharina) Het is winter geworden in Tasiilaq. Er ligt sneeuw en de kerstversiering wordt opgehangen. Met de gekleurde huisjes ziet Tasiilaq er erg gezellig uit! Maar schijn bedriegt. Achter de vele huisjes staan mensen. De meeste zijn somber en hopeloos. Zoals bijvoorbeeld de zwangere vrouw met enkele kinderen, die bijna de straat opgezet werd, omdat de huur al een paar maanden niet betaald was, terwijl haar man in IJsland het net verdiende geld uitgaf aan drank ... Of de jonge man, die na de bijbelschool om gebed vroeg voor zijn woonsituatie – hij had al maanden geen vaste woonplaats meer... Of het tienermeisje dat hongerig en slaperig naar school gaat omdat haar ouders weer de hele nacht thuis hebben 'gefeest' ... Dat zijn een paar van de situaties waar we afgelopen tijd mee in aanraking kwamen.

Het raakt ons omdat het om mensen gaat die we kennen en liefhebben. En het brengt ons in actie. Waar mogelijk willen we praktisch te hulp schieten. Maar we beseffen dat er een diepe verandering moet plaatsvinden om langdurige oplossingen te vinden. Alleen Jezus kan iemand zodanig aanraken en met Zijn liefde vullen dat men weer hoop krijgt en een nieuwe koers in kan slaan. En daar zien we zo naar uit – dat Jezus' Licht sterker mag gaan schijnen in Tasiilaq en het echt Kerst mag worden in de kleurige huisjes en de mensen die daarin wonen.

We mogen ons nu al 4 jaar ervoor inzetten dat dit verlangen werkelijkheid wordt. En dat zou niet mogelijk zijn zonder jullie. Bedankt dat jullie ons en het werk hier in Tasiilaq ondersteunen! Het windlichtje dat we jullie als kerstgroet sturen herinnert eraan waar we ons samen voor inzetten: er zal licht komen in de huizen van Tasiilaq. Mensen zullen door de liefde van God een nieuw leven ontvangen. Met kerst mogen we dit allemaal vieren – het is licht geworden, Jezus is gekomen. We wensen jullie een hartverwarmend Kerstfeest toe waarin deze waarheid ons diep mag verzadigen.

Gezegende kerstdagen,

Peter, Katharina, Joël, Cora en Leni



Kamma
en Leni

Voor sponsoring:

Globe Mission (in Duitsland; belasting aftrekbaar)

IBAN DE20 5206 0410 0004 0022 53

Onderwerp: 'Project 99 - De Graaf' of 'Project 486 - Zendingshuis'

