



December 2024

GREENLAND NEWS

Peter, Katharina, Joël, Cora & Leni de Graaf

Lieve vrienden en familie,

Op het moment van schrijven zitten we midden in een storm die de rest van de dag nog duurt, met windstoten tot 180km/uur, waardoor het hele huis trilt. Terwijl de storm gaande is, kreeg ik vanmorgen een vraag over waar we in de Bijbel teksten kunnen lezen die gaan over alcohol. Dat kwam omdat iemand zijn moeder tot Jezus aan het brengen was. Prachtig!

10 JAAR GROENLAND

(Thinka) In september 2014 zijn we, 10 jaar geleden, in de Groenlandse hoofdstad Nuuk (aan de westkust) gearriveerd met het verlangen om oost-Groenland met de liefde van God te bereiken en daardoor mensenlevens te zien veranderen. Het duurde toen nog vier maanden tot we naar Tasiilaq verder konden reizen. Terugkijkend moeten we zeggen dat we dankbaar zijn. Wij hadden nooit kunnen bedenken hoe dit avontuur zich zou ontfouwen. We hebben veel glorie momenten mogen mee maken. Maar het ging vaak ook met vallen en opstaan. En vaak waren het de dieptepunten waar we het meest baat bij hebben gehad. Snoeien doet zeer. En juist door gebrokenheid kan Gods glorie tevoorschijn komen! Na 10 jaar kunnen we zeggen, dat het werk hier in Tasiilaq om Gods koninkrijk zich te laten vestigen vooral doorzettingsvermogen nodig heeft en gebed! We zijn dan ook enorm dankbaar voor jullie, van wie sommigen al 10 jaar samen met ons volhouden en het werk hier ondersteunen, financieel, in gebed en door relatie! Van harte dank!

Over de jaren hebben we verschillende manieren uitgeprobeerd om de mensen hier te bereiken en te discipelen. Ik werd erbij bepaald dat we nu, na 10 jaar, het minst aan activiteiten aanbieden. God heeft het ons steeds meer openbaard, dat het vestigen van zijn koninkrijk in eerste instantie een kwestie van gebed is.



DE STRATEGIE

(Peter) We zien het vaker gebeuren, dat mensen door God geraakt worden en dat de verandering die dan begint hard wordt aangevochten, met argwaan bekeken en soms later nieuwsgierig wordt bevraagd. Gebed in dit alles is absoluut noodzakelijk, want de strijd is niet voorbij, nadat iemand tot geloof is gekomen. De strijd gaat door om wereldse verlangens te overwinnen. We hebben dit geestelijke gevecht steeds meer leren omarmen en zien hoe God ons op gebed blijft wijzen.

Het is overduidelijk dat we het werk van God niet zonder de kracht van God kunnen doen. Maar hoeveel van onze activiteiten zijn erop gericht om vol te worden van die kracht van God? In de laatste tijd heeft God ons meer en meer een verlangen gegeven om gebed als levensstijl aan te nemen. Dat betekent praktisch dat ik elke dag ruime tijd neem om voorbede te doen. Is het niet zo dat "waar je mee omgaat, wordt je mee besmet"? En zo is dat wanneer we geruime tijd in de aanwezigheid van God zijn.

Verder loopt er elke week een groep, waar mensen samenkomen om tijd met God en elkaar te nemen. En ook zijn we gestart om op vrijdag samen te eten, waarna we ook een uurtje samen bidden.

Toen Thinka en ik individueel in gebed waren, vroegen we God, onafhankelijk van elkaar, of Hij ons een strategie zou geven. Beiden kregen we het antwoord van God: "Dit is de strategie". Gebed is de strategie

En het mooie met deze strategie is, dat iedereen eraan mee kan doen! Gebed vraagt iets van ons. Het is niet altijd "kippenvol" en "glorie". Soms zijn we moe. Soms zelfs wat ziek. Soms staan we onder druk. Maar het is zoals Watchman Nee eens zei: "Onze gebeden leggen het spoor waarop Gods kracht kan komen. Net als een machtige locomotief is zijn kracht onweerstaanbaar, maar hij kan ons niet bereiken zonder rails."

Het is een groot geloofswerk en het vereist discipline. Doe je met ons mee?



DE BOUW IN DE ZOMER

(Peter) Gods koninkrijk is aan het groeien, dat hebben we de afgelopen 10 jaar steeds weer opnieuw met blijdschap mogen zien! Er is zelfs een gebouw gekomen dat we kunnen gebruiken. Dat gebouw is nu te klein, zeker voor de kinderen. Dus begin december hopen we die met 3 vrijwilligers (2 uit Duitsland en één uit de westkust) nog 12m² uit te breiden bij de kinderruimte en nog 12m² opslagruimte. Dit is het maximale dat we eruit kunnen halen op deze locatie. Maar de kerkruimte moet ook groter. We hebben er 50 stoelen staan, maar dat heeft wel een paar keer echt vol gezeten. Daarom richten we ons erop dat we volgende zomer een grote uitbreiding gaan bouwen.

Die bouw vereist nog wat financiën, maar het grootste gedeelte is al ontvangen. Afgelopen week kregen we via aan projectaanvraag die we hebben ingediend 100.000 USD toegezegd. Om het hele project (uitbouw kinderkamer + uitbouw kerkruimte) rond te krijgen is er nu nog ongeveer 30.000 EUR nodig. Het is mijn diepe

verlangen dat alle financiën die zijn gegeven zich zullen "omzetten" in het redden van zielen en de transformatie van levens. In 2020 hebben we het gebouw af kunnen bouwen en nu richten we ons erop om vanaf juni de uitbouw te realiseren. Wil je meedoen? Kom? Bid? Geef? Help je mee om het Evangelie verder te faciliteren?

Naast de uitbouw van het Huis van Vrede zijn we ook bezig met de planning om een eigen huis te bouwen. Maar daarover meer in een andere nieuwsbrief. In het huis waar we nu in zijn verhuisd ben ik nog bezig met de laatste installaties van de keuken. Daarna wachten er nog een paar andere klusjes op mij...

JEZUS BREEKT ONZE KETENS

(Thinka) „Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden.“ Deze tekst uit Psalm 107:14 staat op een kaartje dat we kort geleden van iemand toegestuurd kregen. Elke keer dat ik ernaar kijk (hij hangt op de WC) dank ik God ervoor dat hij precies dat hier onder de Oostgroenlanders doet. Wat een blijdschap, als je ziet hoe mensen vrij worden van wat hen vasthield.

Als ik aan Jezus' geboorte denk, dan zie ik niet in eerste instantie een kleine schattige baby die vreugde aan de wereld brengt, maar een openbaring van Gods koninkrijk op aarde. Gods koninkrijk, dat de duisternis overwint en zich uit in kracht voor het redden van zielen en het veranderen van mensenlevens. En als gevolg daarvan het veranderen van een hele samenleving... Dat is dan ook een gebed, dat ik vaak bid: Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiedde! In mij, mijn gezin en oostgroenland... Kerst laat ons zien, dat het onmogelijke mogelijk is – voor God!

Met dit in gedachten wensen wij jullie een gezegende kersttijd en een doorbrekend kerstfeest toe! Bij God is alles mogelijk!

*Warme kerstgroeten,
Peter en Katharina*

FAMILIE NIEUWS

(Thinka) In September is Joël met zijn klas 3 weken in Denemarken geweest in een uitwisselingsprogramma. Hij heeft daar in een Deens gezin gewoond. Het was van tevoren best spannend – verblijven bij onbekende mensen, die een andere taal spreken... Maar tot onze en zijn eigen verbazing heeft Joël er een geweldige tijd gehad. Hij houdt contact met zijn gastbroertje en is erg vooruit gegaan in de Deense taal. Überhaupt zijn we erg blij met de vooruitgang op school, die we dit jaar zien. De kinderen hebben allemaal geweldige leraren en ik heb de indruk dat ze voor het eerst echt wat leren. Echt een dankpunt!

Toen Joël terug kwam uit Denemarken wachtten er twee nieuwe huisgenoten op hem: de parkieten Benny en Freddy Geelkop. En een aantal weken later kregen we er nog een worp van 7 puppy's bij! Zo genieten!

Voor sponsoring:

Globe Mission (in Duitsland; belasting aftrekbaar)
IBAN DE20 5206 0410 0004 0022 53
Onderwerp: 'Project 99 - De Graaf' of
'Project 486 - Zendingshuis'

Peter en Katharina de Graaf

Box 99 • 3913 Tasiilaq • Greenland
Email: info@lightingreenland.com

